

f. 1,50 BF. 24
CLASSICS
nummer 81

S

BATMAN



BATMAN en KAMANDI in

**Strijd op leven
en dood!**

STRIJD CLASSICS

IJzersterk!



BATMAN CLASSICS verschijnen eenmaal per maand. Copyright (c) 1976 National Periodical Publications Inc. Alle rechten voorbehouden. Een uitgave van CLASSICS LEKTUUR B.V. Alleenverkoop in Nederland: Uitgevers- en distributiemaatschappij CLASSICS LEKTUUR B.V., Postbus 5028, Naarden; in België: N.V. WILLIAMS LEKTUUR, Postbus 5, 2300-Turnhout.

Printed in Hungary - 1976.

PLANEET AARDE, N.D.R. (Na De Ramp). Dieren heersen! Mensen gehoorzamen! En nu rent er een jongeman voor zijn leven en vrijheid over de zwarte heuvels van wat eens de staat Zuid-Dakota was van een reeds lang dood land genaamd.....DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA!

BATMAN

KAMANDI

Gorilla-SLAVER-JAGERS! Als ze me pakken, ga ik naar de galen...en word voorgoed aan een roelriem geketend!

WAT??
Hun leider....
dat is geen
gorilla....maar
een soort
VLEER-
MUIS---

HA! Kapitein Vleermuis haalt dat geelharinge beest in...!
VOLG hem!

Volg Kapitein Vleermuis!

Verbijsterend! Ontzagwekkend! Sensationeel! Zelfs deze woorden zijn niet voldoende om deze nieuwste sage van moed en vermetelheid te omschrijven, waarin de helden van twee verschillende werelden, BATMAN en KAMANDI, over de kloof van de tijd heen de toorts van de toekomst doorgeven en de uitdagende kreet slaken.....

STORY
BOB
HANNEY

TEA
THARO

Deze aarde is van mij!

Geen ketenen voor mij!

Razendsnel klauterend slaagt Kamandi erin de achtervolgers in het ruige terrein af te schudden... behalve EEN....

Die rijdt beter dan die onhandige apen...maar als-ie echt een vleermuis is... waarom vliegt-ie me dan niet achterna?

Met brandende longen en wiebelende benen klimt Kamandi over de rotsen die gloeiend heet zijn door de meedogenloze zon....

Over omgevallen bomen heen probeert de "laatste jongeman op aarde" zijn vasthoudende achtervolger te ontwijken.

En dan, als Kamandi plotseling voor een loodrechte MUUR staat....

Nu is-ie te VOET!
Goedzo!
Dat maakt de race meer gelijk!

Gek....
hij komt me zo BEKEND voor!

Hij haalt me IN!

Ik zit in de val als een beest...en dat BEN ik niet!
Hij en die GO-RILLA'S zijn de beesten!

IK BEN EEN MENS!
ERFGENAAM VAN EEN GROOTS VERLEDEN! JE KAN MIJ NIET TOT JE SLAAF MAKEN.....JIJ VLEERMUIS-WEZEN!

Als de vreemde jager steeds
dichter bij de afstammeling
komt van hen, die eens de
wereld beheersten.....



Dat boek
dat grootvader
had...over hoe
de mensen in zijn
tijd vochten! JUDO
heette dat!

Het leek een
handige manier om
een sterkere vijand te
verslaan! En HIJ ziet
er sterk uit!



Die
tekeningen...
eentje
ging.....
ZO!!



HIJ KENT
DEZELFDE
VECHT-
METODE!

KRAAAN



Misschien
zag hij niet....
knie naar
je tegenstan-
ders-



....KAAKI!

Ja,
TOCHI!



Hij bindt
me niet vast
voor de slaven-
mars...?
Gooit-ie dat
touw over
een rots-
punt...?



Hij
wenkt dat ik in
het touw moet
klimmen...om te
ontsnappen! Waar-
om? Waarom?

Met zijn scherp instinkt voor lijfsbehoud in dit vreselijke nieuwe land waarin hij moet blijven leven, aarzelt Kamandi niet lang, en dus....

Maar voorlopig moet hij die vragen vergeten...want Kamandi moet vluchten....

Een PAARD!
Maar GEEN gorilla-rijder! Mensen is het op straffe van executie VERBODEN paarden te bezitten of te berijden....

Ik ben uit die val!
Kapitein Vleermuis....zwaait ten afscheid...en wenst me succes...

RAAR beest.... om me zo te laten gaan! Maar ik moet blijven rennen tot het duister wordt over het land!

Wat is DAT daar beneden?

....maar aan een galeirium geketend zitten is ERGER dan de dood!

Hij belandt op de rug van de mustang, een laatste afstameling van de eens zo talrijke paarden van het Wilde Westen....

Misschien heb je liever een GORILLA op je rug!

STOPI!

Met ultieme krachtsinspanning klampt Kamandi zich aan het bokkende, steigerende paard vast en dan....

Jij en ik overleven het wel....paard! Wij moeten bij elkaar blijven!

En als hij de mustang **GETEMD** heeft, galoppeert Kamandi verder over de vlakte....



DE SLAVEN-JAGERS!...en weer geleid door....KAPITEIN VLEERMUIS?!



Vooruit, knoll! We moeten ze op afstand zetten!

Maar waarom liet Kapitein Vleermuis me dan gaan? Nu JAAGT-ie weer op me!

Hij speelt zeker met me...omdat ik voor hem maar een DIER ben! DAT is het!

En dan, na vele kilometers jagen, doemt daar als een in steen bevroren illusie... een beeld op dat Kamandi de adem doet **STOKKEN!**



Grote uitgehouwen koppen.. van MENSEN?!



Als door een vreemde verwantschap aangetrokken rijdt de jongen naar de berg met zijn gigantische gezichten....

BEREN....
op
PATROUIL-
LEI



VLUG leidt Kamandi zijn ros achter een rotsblok....

Hallo, Speurders!

Hallo, MEDE-BEWAKERS van de grote DIER-GODEN!



We hebben een vrij rustige patrouille gehad. Nu moeten we voor de goden voedsel achterlaten....waar de Zone des Doods begint!

Ja, dan rijden we samen naar onze heilige plichtsvervulling!



De beide patrouilles voegen zich samen en rijden naar de grote stenen gezichten. Kamandi volgt ongezien....

Die enorme mensengezichten worden door die berenspeurders als dieren beschouwd....maar waardig om verafgood te worden!

Ik zal mijn spoor met het hunne vermengen, om die slavenjagers te bedotten!



Steeds dichterbij de hoog optorende kolossale hoofden komen de speurders....

We laten de offerande achter....tot grotere glorie van de goden!

LUISTER!
De goden spelen hun heilige muziek!

OVER DE GROTE, STILLE HEIDE...
DWAALT DE HERDER
EENZAAM ROND...

Plotseling....

Heil! We jagen op een vluchtend dier, 'n jonge wilde, die ons te slim af was!

Wij hebben hem niet gezien. Maar ja, jij en je gorilla's kunnen NIET rijden en jagen zoals wij beer-speurders! Wij zijn niet te overtreffen!

-WAT?! Met Kapitein Vleermuis als leider zijn we TWEE keer zo goed als jullie, opgeblazen BEREN en...

WAT IS DAT?!

EETAA!

DAAR GAAT-IE! Achter hem AAN!

Hij rent naar de Zone des Doods...! We kunnen hem niet volgen! Dat is ZELF-MOORD!

En als Kamandi door een zone van onheilspellend gloeiende energie rent....



Mag niet aarzelen...
wat achter me is....is
nog ERGER!



En even later, als zijn
achtervolger dezelfde
barrière bereikt.....



Met bijna boven-
menselijke
lenigheid...



Weer kent Kamandi de vrees van door dezelfde
grimmige figuur achtervolgd te worden! Hoger...
steeds hoger klautert hij....totdat....

WAT...?!



Een paar vreemde mensenhanden trekken Kamandi de
berg binnen! En een wezen dat op BATMAN lijkt is niet
ver achter hem! Dit is het einde van Deel 1....Deel twee
begint op de volgende pagina! OMSLAAN!

Kamandi spartelt, maar zijn woedende vechtlust is plotseling bekoeld als hij de gezichten om zich heen ziet... **MENSENGEZICHTEN!**

Jullie....zijn **GEEN** dieren...?!

Nee, jongen! Wij zijn net zo menselijk als jij! Maar we **LEVEN** als dieren....hier gevangen sinds de grote **RAMP**...in deze kille grot!

Ik ben **MANTON**, de oudste en de leider. Maar jij...jij bent niet degene die we hebben opgeroepen! De magie heeft niet gewerkt...die bracht ons slechts een jongen als **JIJ!**

DEZE....de kampioen van **VOOR** de ramp....is degene die we nodig hebben.... die we hebben **OPGEROEPEN!**

BATMAN

DIE?! Mijn achtervolger?! Maar natuurlijk! Geen wonder dat-ie me bekend voorkwam!

Ik heb hem **OOK** in oude boeken gezien, die tussen de souvenirs van grootvader zaten!

Zonder deze **Batman** als leider kunnen we nooit door de speurders-patrouilles heenbreken, die deze oude stenen gezichten van presidenten als goden beschouwen....

...en tot de dood toe willen **BE-WAKEN!**

Ik kan ons leiden, Manton! Ik ben de **STERKSTE**, de **VLUGSTE**, de **DAPPERSTÉ!**

Nee, Garth! Jij bent nog maar een jonge opschepper! De speurders weten niet dat we hier zijn...dat onze voorouders na de grote ramp in deze oude grot een schuilplaats hebben gevonden...



...en al generaties lang hebben ze de berg omgeven met offerandes....voedsel voor de goden....dat WIJ 's nachts stelen en opeten!

Die stomme beesten denken dat de "GODEN" alles op-eeten!



Gelukkig voorkomen hun bijgeloof en de zone van vreemde energie die uit de berg komt dat ze ooit tot hier klimmen en ons VINDEN!

Toch ben JIJ door de ZONE DES DOODS gekomen...?



Misschien ben ik IMMUUN voor die straling! Zo zijn afstammelingen van overlevenden!

Ja, dat zijn we hier allemaal!

Die oude muziek-machine... werkt op dezelfde energie. We spelen vaak oude volksliedjes....om de beer-speurders ontzag in te boezemen!



Maar zonder die Batman om ons naar de wereld van zon en ruimte te leiden...zullen we hier WEGROTTEN... neemt ons aantal steeds verder af.. totdat....!

NEE, DAT GEBEURT NIET!



Kapitein Vleermuis? Blijf daar....!

Hij IS het! DE MAGIE werkte dus TOCH!

Kalm, Kamandil! Ik ben NIET je vijand...en ik ben GEEN dier!



Je doet je muilpels af.... dus je BENT een mens!

Ongelooflijk!



Waarom voerde je dan die JAGERS achter me aan?

Toen ik je naar deze grot gevolgd was en je met oude Manton hoorde praten, kreeg ik een goed IDEE....

"Ik was in Gotham City, Amerika, in wat jullie vóór-ramp tijd noemen...het jaar 1976...toen ik plotseling in elkaar zakte....

"Ik besepte dat de ambulance me naar het ziekenhuis bracht....dat mijn lichaam zich op een fantastische manier splitste...het ene deel bleef in de ziekenauto...het andere reisde door de TIJD....

"Weldra lag het ene lichaam in een hospitaalbed....

BATMAN---?!

Vreemd, kommissaris....hij ligt in een koma...en we kunnen er geen OORZAAK voor vinden!

"Intussen was het andere lichaam, dat wat je nu voor je ziet, plotseling op een verlaten vlakke....niet ver van hier!

W-Waar ben ik....?

Dat vliegtuig....met een dode bemanning...lijkt wel neergestort....eeuwen GELEDEN!

"Ik vond andere stof-fige overblijfsels...de ruïne van een ranch....auto's met geraamtes achter het stuur....alsof er lang geleden een RAMP gebeurd was....

Hé, jij daar...
VLEER-MUIS!

Dit is slavenjagers-land....en al ben je dan geen DIER....je hebt een PASJE nodig!



"Het daagde me ineens dat ik in een ongelooflijke TOEKOMSTWERELD terechtgekomen was, waar dieren de overgebleven mensen opjaagden en ving!"

WAT? Heb je geen pasje? IK, GORGO, sergeant-slavenjager, denk dat er hier iets niet in de HAAK is!

Als-ie ontdekt dat ik een mens ben... word ik gedood of tot SLAAF gemaakt!



Durf je de hand te slaan aan Kapitein Vleermuis?



Kapitein Vleermuis? Waar is je rangteken dan...? Ik sla je tot... AAAOOUW!

Als één van zijn apenstoten me goed raakt... ben ik er GEWEEST!



Moet alles geven....en een karateslag gebruiken...die een mens zou DODEN!



"Gorgo was alleen versuft...maar zijn gorilla-makkers waren geïmponeerd!"

Hij heeft Gorgo GEVELD!
Hij is wel een machtige MUTANT!

IK BEN JULLIE NIEUWE LEIDER! JE MOET MIJ VOLGEN!

HEIL, KAPITEIN VLEERMUIS!



En dus voegde ik me bij de slavenjagers om mezelf te beschermen en voerde ze aan in de jacht op jou, Kamandi, opdat je beter kon ontkomen!

Nou snáp ik het...behalve hoe je hier gekomen bent uit de **OUDE TIJD**?



Dat kan IK verklaren. In de grot waren bepaalde oude Indiaanse toverpoeders!

Daarmee en met het portret van Batman uit het boek, riepen we hem op, over de tijd heen, om ons te komen bevrijden.



Maar omdat ik **GEEN** Indiaan ben, deed ik misschien iets fout en toen kwam je hier **KILO-METERS VANDAAN** terecht!

Verbazingwekkend! Maar nu **BEN** ik hier...binnenin Mount Rushmore, nota bene, met zijn uitgehouwen koppen van Amerika's grootste presidenten!

Tech ben ik ook nog in 1978....in dat ziekenhuisbed!



Maar we zitten **ALLEMAAL** gevangen door die eordens van beesten rondom de bergtop!

In vroeger jaren plachten leden van onze groep te proberen er doorheen te breken! Maar niemand **HAALDE** het ooit!



Gelukkig durven die bloeddorstige beesten niet hierboven te komen...vanwege de **ZONE DES DOODS**! Ze zijn erg gevoelig voor de **UITWERKING** van de straling!



Die zone is puur **RADIO-AKTIEF**! Waarschijnlijk gebeurd toen tijdens de ramp nabije atoomkop-opslagplaatsen gebarsten zijn! Maar goed dat ik er niet door **GELOPEN** maar **OVERHEEN** gezwaaid ben!



De dag breekt aan...en met veel gesteen en gekraak beweegt er iets over de vlakte naar de reusachtige gezichten.....

Dit is WAANZIN.... om de hele nacht zo'n vogelreliëf door kilometers STOF te slepen!

De hoofdgod heeft het GEËIST als offer! We moeten gehoorzamen! Elke speurderbewaker heeft gevolg gegeven aan de oproep!

En zolang jultie in onze heilige sektor zijn, gorilla's, zullen jullie OOK moeten gehoorzamen!



Dat sprekende geelharige dier...is zeker omgekomen in de Zone des Doods....net als die opschepper KAPITEIN VLEERMUIS! Maar wij, slavenjagers, blijven wachten om er ZEKER van te zijn!



Ze hebben het aas GESLIKT, Kamandi! Alle speurders en gorilla's zijn bezig met het vliegtuig! Dan is de REST van de berg ON-BEWAAKT!

Breng de mensen naar de vrijheid! Ik haal jullie straks wel IN!



En terwijl de bemantelde kruisvaarder boven eenzaam de WACHT houdt....

We zijn ER—UIT! Nu bij elkaar blijven.... en DOORLOPEN!

Lucht....de zoete lucht van de VRIJHEID!

Dank aan ons gesterntel!



We zijn nog niet vrij voordat we die plek bereiken waar Batman ons over verteld! Waar is die jonge Garth?

DAAR IS—IE!



Hij is de VERKEERDE kant uit gegaan....naar het speurderskamp! De STOMME-LING!

VRIJ!
VRIJ!!
HA=HA=HA!



En vlakbij....

Laat die arrogante beren maar aan die vogelrelik slepen...mijn gorillaneus ruikt dat hier een LUCHTJE aan zit!



Een jong dier! Een volmaakte SLAAFI! Die kan alleen van bovenop de berg gekomen zijn! Dan moeten er nog MEER zijn!

En even later, beneden op de vlakte....



Een
VUURPIJL!
Gorgo heeft iets gevonden daar bij de berg-top!

**KOM
MEE!!**

En als de gorilla-soldaten weg-galopperen....



Ik kan die stomme apen niet onze heilige **PLICHT** laten overnemen!

**SPEURDERS....
VOLG MIJ!**

Intussen is de mooie, nieuwe wereld plotseling een angstaanjagende, eenzame plek geworden voor een jongeman....

Hij loopt als een haas...maar hij zal Gorgo's lasse niet **ONTGAAN!**



Maar als Garth weer teruggaat naar de andere kant van de berg....

Hij is moeilijk **IN** te halen...

WAT IS DAT?
Sporen van **ANDERE** dieren? Dat betekent **MEER** slaven...en misschien is die opstandige, geelharige welp erbij!



Maar scherpe ogen hebben de jacht al ontdekt....

Dat bange grotten-jong voert Gorgo en zijn makkers naar het spoor van Kamandi en de anderen!

Ik moet ze proberen te helpen!



Als de wind stormt Batman de helling af en weldra....

HALT!
Kapitein Vleermuis neemt het bevel nu weer OVER!

WAT?
Luister niet naar hem, soldaten!

Maar, Gorgo....
hij is hoger in RANG dan jij!

Ik vermoedde al iets verkeerd!

Zijn STEM....
is DEZELFDE als die van de stenen hoofdgod!

Gorgo heeft gelijk! Het IS de-zelfde!

Dan heeft de god dus niet ECHT gesproken? Hij heeft ons BEDROGEN!

VANG HEM!



Batman springt als een hagedis van rots naar rots, maar....

SNIK



GOEDZOI En nou rijden om die andere vluchtelingen te pakken!

VOOR-
WAARTSSSSS!





Plotseling....

Daar IS-ie....
het opstandige dier!
Gebruik je revolvers en
kruisbogen...we kunnen
hem TOCH nooit als
slaaf temmen!

En terwijl er een regen van kogels en
vuur om de galopperende jongen fluit...

Dit oude Indiaan-
se mes uit de grot is nu
een LEVENS-
REDDER!

Kom mee,
Batman...onze
VRIENDEN
wachten!

Een week
extra soldij voor
de soldaat, die ze
TEGEN-
HOUDT!

En het
DUBBELE
voor elke SPEUR-
DER die ze het
EERST neer-
legt!

Intussen....waar roestige
rails over een
plateau lopen....

De "stalen
stroken"we
hebben ze gevolgd naar
de trein-relik, zoals
Batman zei!

VLUG! ALLE-
MAAL
INSTAPPEN!



Geen spoor van Batman of Kamandi! Garth, gooi de rem los! We zullen zonder hen moeten vertrekken!

Het is allemaal MIJN schuld, Manton...! Was ik maar niet alleen weggegaan!



En als de antieke wagon de lange helling begint af te rijden....

DAAR ZIJN ZE!



Sneller...steeds sneller rolt het restant van wat eens een goederentrein was de steiler wordende helling af....



En terwijl de oude wagon naar een dal in de verte verdwijnt....

Onze paarden zijn te moe om de achtervolging voort te zetten! Ze zijn ONTSNAPT...!!!



Vele uren en kilometers later als de gammele wagon eindelijk tot STIL-
STAND is geko-
men....

We bouwen houten vloten en drijven dan de rivier af naar een nieuw leven!

Dit is een barre wereld.. je zal elk moment voor je vrijheid en leven moeten VECHTEN!



Dat weet ik, maar **ALLES** is beter dan als beesten in die grot leven!

En jij, Kamandi? Waarom ga je niet met me mee terug naar **MIJN** tijd en leef een **NOR-MAAL** leven?



Nee, Batman, ten kwade of ten goede, **DIT** is mijn wereld....

...en ik moet hier blijven om hem weer leefbaar te maken voor het mensdom!



Je hebt blijkbaar de leider gevonden die je zocht, Manton!

Ja, en Kamandi's woorden zijn goed gekozen, want er is nog maar genoeg to-verpoeder over om één persoon terug te zenden naar de tijd van **VOOR** de ramp!

Maar we danken jou, Batman, van ganser harte voor je hulp!



En weer doet het poeder zijn magisch werk....

Vaarwel, Kamandi..... veel succes!

Vaarwel, Batman!



En even later....

BATMAN?
Je bent weer bij bewustzijn! Gelukkig! Je hebt dagen in koma gelegen!

KOMA...? Het was meer een lange reis, kommissaris.....een **ONTDEKKINGS-REIS!**



Ja, vaarwel en succes, Kamandi..... daar in je ruige wereld vol **ANGSTEN!**

Konden we deze wereld **HIER** maar beter maken....zodat jouw toekomstige wereld gelukkig en vrolijk kon zijn!

Een waardige wens, Batman, maar het is des mensen lot te strijden... en **DAAROM** worden er helden geboren als jij en Kamandi!

EIN-DE



....en er is sneeuw
voorspeld voor vanmid-
dag....mogelijk tot 45
centimeter
hoog!

Er is een sneeuwstorm-
waarschuwing voor
het HELE
gebied....



Ik hoop maar dat die
dikke sneeuw nog een paar
uurtjes uitblijft, Loril Ik moet
om 6 uur op 't vlieg-
tuig naar Gotham!

Maak je
niet zo druk
over het
weer,
Dick!

Als ik je "miljonair-ve-
der" Bruce Wayne goed
ken, dan koopt-ie de
sneeuwstorm en stuurt hem
naar Alaska, opdat jij je
Kerst bij hem kan
vieren!



Kijk nou eens wie er lift....
de KERSTMAN!



KERSTAVOND! Er is een sneeuwstorm onderweg en de Kerstman staat te
liften! En dat is nog maar het **BEGIN** van.....

Robins ^{ERG} **Witte Kerst!**

Met de beste wensen van:
Bob Rozakis (schrijver)
Jose Delbo en Vince
Colletta (tekenaars)



Ik vrees dat we niet naar de Noordpool gaan, Kerstman!

Geeft niet! Dat ga ik ook niet!

Ik ga niet verder dan de HUDSON UNIVERSITEIT!



En nou even een SIGAAR...

Als u die sigaar opsteekt, is het niet moeilijk te raden wie u in WERKELIJKHEID bent....

....Hoofd Veiligheid van de Hudson Universiteit, Frank McDonald!



Gezien het feit dat we hem GEZEGD hadden dat we hem zouden oppikken, Lori, is je detectivewerk niet zo spektakulair!

Ja zal die stinkstok uit moeten maken, Chieff! We zijn er al!



En "er" is het Hudson Universiteits Studenten Centrum, dat er momenteel uit ziet als een kerstmannen-konventiel

....en herinner er alle bijdragers aan, dat hun giften het mogelijk maken dat volgend jaar alle studenten-trottoirkerstmannen cadeaux voor de armen hebben!

Onder die vele baarden en snorren zitten professoren en administrateurs die, samen met helpende studenten, maar één doel hebben.....de kerstvreugde te verspreiden onder de inwoners van NEW CARTHAGE!



En weldra gaan ze op weg voor hun rondes....

Lach dan, Dick! Dit is een tijd om vrolijk te zijn...!

Sorry, Kerstman! Ik maak me alleen zorgen dat deze sneeuw me zal beletten met Kerst thuis te zijn!

Wat het weer ook is, jij krijgt de VROLIJKSTE KERSTMIS....

... en dat is een belofte van KERSTMAN MCDONALD!







Over warm gesproken, Robin.... heb jij het niet wat KOUD in dat pakje?

Nou, ik zou een lezing kunnen houden over BAT-TERMAAL ONDERGOED maar....

....JAI! Ik BEVRIES!



Maar ik blijf warm door BEWEGEN....

....en laat ik dat maar doen voordat de sneeuw het spoor van die SLEE-KAPPER heeft uitgewist!

Maar je zei niet....



....wáár Dick is, Lori? Dat kon ik kennelijk niet zonder mijn dubbele identiteit te verraden....

....en hoewel je VEEL over me weet, is dat EEN geheim dat ik NIET met je zal DELEN!



Ik snap het niet! Als die dlef op het GELD uit was, waarom liet-ie dan de SLEE niet achter?

Tenzij...



....TENZIJ....



....ik dacht dat ik SPOKEN zag toen die kerel in de slee wegreed. ..maar gesteld dat ik dat niet deed....

LEZER(ES)! Jij zag hetzelfde als onze wondertiener. Kan JIJ bedenken waar de gestolen slee is?

Een dief trakt een kerstmanpak aan en ontkomt met een slee vol geld! Als hij alleen het GELD wil, waarom dan die VERMOMMING? Het is kennelijk allemaal een plan om hem binnen te loodsen in.....

....het HUDSON UNIVERSITEITS STUDENTEN CENTRUM...waar MEER sleën zijn....en VEEL meer GELD!!

Denk je dat we de \$ 10.000 waar we op mikken, HALEN?

Dat weten we zodra Kelly klaar is met tellen!

Hier is het totaal, mannen... \$ 10.627...!

Dat wordt dan weer een ERG vrolijk Kerstmis voor....

....MIJ....

....en mijn vrolijke makkers hier!

Hark de centjes maar binnen, jongens!

Tut-tut! Wat gulzig! Weet je niet dat het beter is te GEVEN dan te NEMEN....

...dus geef mij dat machinepis-tool maar!

HUNHH! ROBIN--?







Kijk over een maand naar de nieuwe avonturen van BATMAN uit!





Startet

JONGE LEKTUUR VOOR JONGE,
EIGENTIJDSE MEISJES!

- Romantische strips
- Kompleet verhaal
- Horoscoop
- Niemandalletjes
- Tips

84 BLADZIJDEN ALLEEN
VOOR JOU!



Verkrijgbaar bij elke Classics Lektuur
verkoper.

**Een waanzinnige geleerde...
Een dreigende natuurramp...
Een stel wanhopige
misdadigers...**

**Gevaren, die de Man van Staal
SUPERMAN zonder zich ook maar
één seconde te
bedenken, te lijf gaat.**



's Werelds grootste held

SUPERMAN

ELKE MAAND NIEUWE AVONTUREN IN SUPERMAN CLASSICS.